

Deze maand in de Nieuwsbrief:

In memoriam (Arie Slob)

Van het bestuur

- * Omzien naar elkaar
- * Uitjes en bijeenkomsten
- * Van de bestuurstafel
- * Van de penningmeester
- * Van de ledenadministratie

Website en Facebook van de PCOB.

In memoriam

In onze rouwadvertentie in Het Kontakt stond, dat we stil werden bij het horen van het overlijden van Floor van der Rhee, in leven redacteur van onze Nieuwsbrief vanaf 01-01-2020.

Casper van den Berg bekleedde deze functie vanaf de oprichting van onze afdeling in 2005. In een bestuursvergadering werden namen verzameld van een mogelijke opvolger van Casper. De eerste naam die werd genoemd was die van Floor. Ik belde hem en hij zei direct ja! Maar hij had nog geen notie van wat het werk precies inhield. Op ons advies en in overleg nam hij contact op met Casper en binnen de kortste keren was Floor ingewerkt. Wat waren we als bestuur dankbaar dat zo snel was voorzien in de ontstane vacature. In feite was de functie geruisloos van de een op de ander overgegaan. Alsof hij het al jaren had gedaan kregen we halverwege de maand de vraag van Floor of we onze copy voor het weekend wilden inleveren voor de eerstvolgende Nieuwsbrief die later die maand zou verschijnen. Floor maakte een geheel van onze bijdragen, ik las dat en het ging naar de drukker. Dat was voor ons Floor.

En dan word je stil, op je plaats gezet, totaal onverwacht nam God hem tot zich, zijn vrouw Jenny, zijn zwager Hans en verdere familie ontredderd achterlatend. Een uitvaart op zich is al verdrietig, maar zeker in deze tijd wanneer die niet kan worden uitgevoerd zoals we dat heel graag hadden gezien.

En dan, aan de ene kant het grote verdriet om het overlijden van Floor en aan de andere kant de Nieuwsbrief, die er weer aan kwam, wat te doen als bestuur? De 2^e naam die eind vorig jaar werd genoemd als mogelijke redacteur was die van Arie van Noordennen. Coby benaderde hem en hij zei direct ja! Inmiddels is ook Arie aan de slag gegaan na de nodige informatie van Jenny te hebben ontvangen. Wat zijn we weer dankbaar, dat het allemaal zo gaat.

Verdriet en actie, het lag en ligt zo dicht bij elkaar.

In de advertentie hebben we Jenny, Hans en verdere familie Geloof, Hoop en Liefde toegewenst waar mensenwoorden tekort schieten. Uit de grond van ons hart herhalen we hier deze woorden en Ga met God en Hij zal met jullie zijn.

Arie, welkom in onze kring, we zijn je zeer erkentelijk en wensen je succes in deze nieuwe uitdaging.

Mr. Arie Slob, voorzitter.

Van het Bestuur

Omzien naar elkaar.

Jarig in de maand december

- 01 dec. 78 jaar, dhr. A. de Bruin, van Hardebroekstraat 1, 33 81 CB Giessenburg.
02 dec. 82 jaar, mevr. P. Korevaar-van der El, De Schans 52, 4223 NV Hoornaar.
04 dec. 82 jaar, dhr. W.A.T. van der Ham, Hoge Giessen 10, 4223 MB Hoornaar.
04 dec. 76 jaar, dhr. P. van Bruchem, Giessenlaan 34, 3381 AM Giessenburg.
07 dec. 92 jaar, dhr. J. Tamming, van Hardenbroekstraat 4, 3381 CC Giessenburg.
10 dec. 80 jaar, mevr. R.A. van der Ham-Korevaar, De zes molens 25, 4223 SC Hoornaar.
12 dec. 78 jaar, mevr. N. de Baat-Nobel, Bovenkerkseweg 35, 3381 KA Giessenburg.
14 dec. 78 jaar, dhr. M. Schep, van Marlotstraat 36, 3381 CE Giessenburg.
16 dec. 85 jaar, mevr. A. Sterk-Peursuem, dr. H. de Vriesplein 42, 4241 BW Arkel.
16 dec. 75 jaar, mevr. J.de Leeuw-Verstoep, Smoutjesweg 2, 4225 NH Noordeloos.
23 dec. 80 jaar, dhr. G. Baan, Willem de Zwijgerlaan 23, 3381 BM Giessenburg.
28 dec. 86 jaar, dhr. J.D. de Leeuw, Smoutjesweg 2, 4225 NH Noordeloos.
29 dec. 83 jaar, dhr. A.J. Kortenoever, Kerkweg 10a, 3381 KJ Giessenburg.
30 dec. 83 jaar, dhr. A.L. Vogel, Jul. van Stolberglaan 29, 3381 NA Giessenburg.
30 dec. 78 jaar, dhr. W. van der Stelt, Peursumseweg 4, 3381 KW Giessenburg.

Jarig in de maand januari

- 02 jan. 77 jaar, dhr. H.S. Gorree, Jul. v. Stolberglaan 51, 3381 AN Giessenburg.
11 jan. 89 jaar, dhr. G. Sterk, Dr. H. de Vriesplein 42, 4241 BW Arkel.
12 jan. 80 jaar, mevr. M.A. Verheul-Rietveld, van Marlotstraat 61, 3381 CD Giessenburg.
12 jan. 76 jaar, mevr. T. Bos-Vink, Wetering 19, 3381 DL Giessenburg.
16 jan. 83 jaar, dhr. G. Schep, Oudendijk 2, 4223 NL Hoornaar.
18 jan. 81 jaar, dhr. G. de Jongh, van Marlotstraat 69, 3381 CD Giessenburg.
30 jan. 81 jaar, dhr. J.A. Voorsluis, Dorpsstraat 58a, 3381 AG Giessenburg.
Wij wensen ieder die hierboven zijn genoemd een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

Overleden

Op 28 oktober overleed geheel onverwachts op de leeftijd van 67 jaar Floor van der Rhee. Floor was redacteur van ons nieuwsblad.

Hij woonde samen met zijn vrouw Jenny van de Rhee-Donk, op Dorpstraat 56, 3381 AG Giessenburg.

We wensen Jenny en de verdere familie heel veel sterkte toe.

Boven het overlijdensbericht staat "Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus". Dit wensen we Jenny ook toe.

Zieken

- Mevr. T. de Bruin-Middelkoop, Giessenland 14, 4223 MT Hoornaar, moest weer met een ontstoken knie in het ziekenhuis worden opgenomen. Na een verblijf van 10 dagen mocht ze weer naar huis.

Dhr. Leo de Baat, Bovenkerkseweg 35, 3381 KA Giessenburg, moest na een val opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij bleek gebroken ribben en een gescheurde milt te hebben. Inmiddels is zijn milt geopereerd.

Op 9 november kreeg Arie van Noordennen, Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG Giessenburg, een nieuw knie. Na een paar dagen, mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.

We leven mee met alle zieken die thuis of elders verpleegd worden. We wensen hun sterkte, moed en Gods onmisbare nabijheid toe.

Gedicht.

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?
Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.
Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?

Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Marry de Haan

Omzien naar elkaar

Weet u in u omgeving zieken geef hen door.

Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

mail: pietentera@hotmail.com. telf.0184-652670.

Uitjes en Bijeenkomsten.

Beste mensen.

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020, wat lang in onze herinnering zal blijven hangen, we hebben maar 2 bijeenkomsten gehad dit jaar, en alle uitjes die gepland stonden zijn ook niet doorgedaan. We zijn even stil gezet, in maart dachten we de dagtocht nog wel door te laten gaan, maar de maatregelen zijn zo lang van kracht, dat ook dat niet mogelijk was.

Vol goede moed gaan we 2021 in, en hopen u dan weer te mogen ontmoeten. Ook al is er nog geen planning qua bijeenkomsten, als het weer mag, gaan we weer leuke gezellige middagen organiseren, zie er naar uit!!!, om dit werk weer met nieuwe energie op te pakken, heb het echt gemist.

... als het weer mag, gaan we weer leuke en gezellig middagen organiseren, zie ernaar uit om dit werk weer met nieuwe energie op te pakken, heb het echt gemist!!!

oplossing van de puzzel.

Er zijn heel wat oplossingen binnen gekomen, dehadde niet alle plaatsen gevonden, maar we hebben een winnaar, die heeft de meeste goede antwoorden gegeven (45 in totaal), Haar naam is : Henki Leeuwis, uit Giessenburg.

Bij het bezorgen van het blad krijgt zij de prijs overhandigd.

Hieronder de oplossing: 1. Haastrecht, 2. Heenweg. 3. Achthuizen. 4. Waarder. 5. Zevenhuizen. 6. Monster. 7. Driebergen. 8. Ouddorp. 9 Nieuwland. 10. Poeldijk. 11. Delft. 12. Nieuwveen. 13. Barendrecht. 14. Oud Ade. 15. Vierpolder. 16. Zuidland. 17. Boskoop. 18. Schipluiden. 19. Gouda. 20. Goedereede. 21. Scheveningen. 22. Nootdorp. . Hoek van Holland. 24. Westmaas. 25. Meerkerk. 26. Maasdijk. 27. Streefkerk. 28. Valkenburg. 29. Noordeloos. 30. Voorburg. 31. Bolnes. 32. Kinderdijk. 33. Ottoland. 34. Rozenburg. 35. Klaaswaal. 36. Zwarte Waal. 37. t' Woudt.

38. Ter Aar. 39. Katwijk. 40. Wateringen. 41. Oostendam. 42. Strijen. 43. Lexmond. 44. Rijnsburg. 45. Lisse, 46. Wassenaar.

nog wel even een opmerking over de puzzel. Er zijn momenteel door de nieuwe grenzen van de provincies een paar plaatsen die niet meer in Zuid-Holland liggen, hiervoor mijn excuus. We hebben ze nog wel goed gerekend.

Kerstgroet.

Na een bewogen jaar, wil ik u toch Gezegende Kerstdagen toe wensen, ook al zal het niet zo gaan als in andere jaren, gezellig bij elkaar zijn, is er helaas niet bij, maar laten we dit jaar eens goed stil staan bij wat Kerst eigenlijk betekent voor ons. Dan mag het feest zijn, en wij zijn niet alleen, er is een Kind geboren, heel lang geleden, in een stal. Gekomen voor ons, om onze zonden aan het Kruis te dragen. Laten we daar eens bewust bij stil staan, dan is het geen eenzame Kerst. Hij staat naast je, voor je, achter je. Hij gaat altijd met je mee. Geef Hem je hand, en ga samen op de weg die we gaan moeten.

Ter afsluiting nog een gedicht.

Balans

Wat heb ik over van het jaar, dat weer is heengeseld?
'k Houd in mijn handen nog een boek dat slechts vier bladen telt.
Het eerste blad is enkel zwart, geworden door mijn zonden.
Wat heb ik dit voorbij jaar Hem dikwijls moeten wonden.
Het tweede blad is vurig rood, Zijn bloed werd eens vergoten,
Opdat ik niet van voor zijn troon zou worden weg gestoten.
Het derde blad is helder wit, Zijn bloed wast smet 'loos rein.
Ook als mijn schuld scharlaken was of rood als karmozijn.
Het vierde blad is zuiver goud, t' wijst naar de hemel heen,
Die ' k eenmaal bij de eindbalans, geheiligd mag betrêen.

groet van Coby Kwakernaak

Van de Bestuurstafel.

Een stukje voor de laatste Nieuwsbrief van dit jaar te moeten schrijven geeft een apart gevoel. Zoveel is er veranderd in de loop van 2020 door de bijzondere omstandigheden waarin we terecht zijn gekomen. We hebben elkaar weinig kunnen ontmoeten, toch probeert ieder op zijn of haar eigen manier er wat van te maken en meestal lukt dat ook wel denk ik.

Maar nu komen de Kerstdagen en Oud- en Nieuw in beeld en dan dringt de

ernst van de situatie nog wat meer door. Veel kan of mag er niet, toch mogen we hoop houden op (het) Licht in de ons omringende duisternis.

Ik hoop, samen met u, op snelle verbetering in deze letterlijk en figuurlijk donkere tijden. Houd de moed erin!

In deze Nieuwsbrief vindt u een paar sudoku's, niet ter lering, maar wel ter vermaak. We hebben een aanbod gekregen om deze puzzels te plaatsen. Het is een experiment, misschien niet uw soort puzzel, maar mogelijk wordt er t.z.t. een ander soort geplaatst. Succes met het oplossen, er wordt veel van u gevergd (ik heb al een poging gewaagd.....)!

Goede en Gezegende Kerstdagen

en een prettige jaarwisseling gewenst en hopelijk tot spoedig ziens!

met vr. groet, Meta de Groot-Nagel, secr.

De PCOB Ledenraad, iets voor u?

Heeft u er wel eens aan gedacht om u verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad?

In april 2021 zijn er verkiezingen voor dit hoogste orgaan van onze vereniging.

De Ledenraad behartigt de belangen van alle leden. De Ledenraad is betrokken bij het uitzetten van de strategische kaders, waarbinnen het bestuur PCOB vrijelijk kan opereren, en houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Bent of kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat voor deze boeiende vrijwilligersfunctie!

Meldt u aan!

Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, kan zich opgeven als kandidaat voor de PCOB Ledenraad. Het is van belang dat kandidaten de sociaal-christelijke uitgangspunten van de PCOB onderschrijven, over bestuurlijke ervaring beschikken en zich aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de vereniging PCOB. Een uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op onze website www.pcobkiest.nl

De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten. Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het volgende e-mailadres: pcobkiest@gmail.com

Van de Penningmeester.

Het wordt wel saai, maar ook deze keer heeft de penningmeester niets om mee te delen de groeten van Wim van der Ham.

Van de ledenadministratie.

Van de ledenadministratie zijn er deze maand geen mededelingen.

Met vriendelijke groet, Arie de Jong.

Website en Facebook van de PCOB

Kijk op de website en Facebook voor nog meer informatie.

Foto's en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de Jong.

De PCOB website: [://www.pcob-giessenlanden.nl/](http://www.pcob-giessenlanden.nl/)

en op Facebook: PCOB Giessenlanden .

Bestuur:

Voorzitter: Mr. Arie Slob

tel. (0183) 58 13 31

email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris: Meta de Groot-Nagel

tel. (0184) 769032

email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester: Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek nummer

NL07 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

email: wvdham@hotmail.nl

Ledenadministratie: Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

email: jong.terlouw@hetnet.nl

Contactpersoon voor het

plaatsen van berichten en foto's op

www.pcob-giessenlanden.nl

en Facebook: PCOB Giessenlanden.

Leden: Piet en Tera Donk-Davelaar

tel. (0184) 652670,

email: pietentera@hotmail.com

Leden: Coby en Wout Kwakernaak

tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief en Webbeheerder

Arie van Noordennen

tel 06-15480752

email: a.v.noordennen@gmail.com

www.pcob-giessenlanden.nl